

# Cor Molenaar

Geboren 4-12-1928

Deze notities zijn o.a. opgeschreven na diverse bezoeken bij Cor Molenaar.

In de oorlog was de familie geëvacueerd naar de Rijk.

Ze zaten in een boerderij van Goude Trijntje.

Jaap werkte als boerenknecht en had de beschikking over een boot.

Hiermee zijn 2 noodpakketten met voedsel door hem onderschept en meegenomen.

Deze pakketten zijn eerst verstopt in een veen afgraving. Dit was een goede plek omdat alles er groen was.

De pakketten zijn hierna in het vooronder van de boerderij verstopt.

In de pakketten zat o.a. gerookte paling in blik en roomboter. Cor heeft de boter beetje bij beetje aan zijn moeder gegeven met de instructie om er niet te uitbundig mee te bakken.

Het was niet de bedoeling om de pakketten zelf te houden en een overdadige baklucht zou argwaan wekken

Elke dag konden ze bij een ander boerderij op een behoorlijke loopafstand eten krijgen. Dit slecht 1x per dag per persoon. Cor heeft het een keer geprobeerd om een tweede keer op een dag eten te halen, maar dat was niet gelukt. We hadden honger zei Cor dus je probeerde het gewoon.

Boven op de zolder van de boerderij lag hout om de kachel mee te stoken. Dit was de voorraad van de eigenaar. Het was Cor gelukt om met valse sleutels toegang tot deze voorraad te krijgen. Hij pakte af en toe hout van de stapel op manier waardoor het niet zichtbaar was dat de stapel hout langzaam kleiner werd.

Tijdens de oorlog is vader Molenaar met klaas lopend naar Uitgeest gegaan om aardappelen te halen. Er lag sneeuw dus een slee diende als vervoersmiddel. Die dag hebben ze wat gegeten bij Boer Cornelis. Het huis van de broer van vader Molenaar (Jan Molenaar) die op de Kleis woonde is die dag in vlammen opgegaan. Dit was een vergeldingsactie van de Duitsers voor saboteurs acties van het verzet. In totaal zijn er 3 huizen in vlammen opgegaan.

Het ging volgens Cor vrij snel. Er werd je verteld dat je onmiddellijk je spullen eruit moest halen. Op de terug weg was het gaan dooien en de rit met de slee viel daardoor niet mee.

Corry wist mij te vertellen dat het gezin na de oorlog per boot weer terug is gegaan naar Uitgeest. De schipper was een neef van vader Molenaar. Dit moet Nicolaas Reinier (Schipper) zijn geweest. Hij is 17-9-1894 geboren in Akersloot. Het zelfde jaar als vader Molenaar dus.

Zij kwamen met de boot aan in de haven van de HMS (Melksuiker fabriek).

De 2 geiten stapten rustig uit de boot keken even rond en liepen direct naar hun oude vertrouwde hok op de Hogeweg. Zij waren als eerste weer thuis.

Cor is na de oorlog als dienstplichtige naar Nederlands Indonesië gestuurd. Ze zaten in een huis van een Chinese handelaar. Dit huis was door Nederlanders in beslag genomen.

Achter het huis was er een huisvesting voor het personeel. Er moest elke nacht wacht worden gelopen. Dit was noodzakelijk anders liepen ze de kans dat ze werden gekeeld. Dit is in andere huizen gebeurt. Cor had zijn gereedschap meegenomen en dat kwam goed van pas. Hij heeft met zijn gereedschap en vakkundigheid diverse dingen kunnen maken.

Na de oorlog kreeg Cor verkering met een zus van Bets Butter die met broer Nic verkering had.

Cor kreeg het op een zeker moment te benauwd van al de verplichtingen. Na 2 jaar dienst snakte hij na vrijheid. De verkering heeft hij uitgemaakt. Dansen en het maken van muziek waren zijn passie en die volgende hij liever dan de in zijn ogen verplichte verkeringen waar broers en neven mee werden geconfronteerd.